

I en fjern-fjern fortid - nærmere bestemt i marts 2004 mødte Malou og jeg vores første kør.

Det var til en uforglemmelig workshop hos Mulle i Jensens Cowhouse, hvor Per Beinov holdt en "Cattle and lasso" weekend.

Det er længe siden, og jeg har først for nyligt genfundet billederne som stammer fra min "digitale foto barndom".

Det var en bidende kold marts, hvor vi sov ovenpå saloonen hos Mulle, Mulle leverede kvæget, høvding Jensen maden og vi bidrog alle til underholdningen!!

Først havde vi en omgang teori om kodrivning og lasso arbejde.



Så gik vi ud i hallen og forsøgte os med lassoerne til fods, og senere skulle vi have vænnet hestene til, at nu havde tossen deroppe i styrehuset altså lyst til at sidde og svinge med en snor.





Fra jorden var det svært - fra hesteryg MEGET svært - der er ufattelig mange "fremspring" på sådan en hest og rytter hvor lassoen kan hænge fast. Ja man kan faktisk fange benene på sin egen hest hvis man er rigtig "dygtig".

Næste skridt i uddannelsen var at drive kvæg til fods, og derefter prøve lassoen til fods.



Og så kom det store øjeblik - levende kvæg, levende heste - Men og det kunne lade sig gøre!!



En rigtig cowboy kan endog fange sin ko (kalv!!), lægge den ned og kysse den! - det kan tilføjes at hverken kalv eller cowboy kom til skade!!





Vi begyndte også på kvægdrivningens svære kunst



Efter dagens hårde arbejde gjorde høvding Jensens mad gavn inden hyggen i saloonen og en ualmindelig kold nat ovenpå saloonen.



Andendagen blev brugt til mere avancerede opgaver indenfor indfangning og drivning af kvæg.







Altsammen under ledelse af vores trailboss - Per.

En suveræn weekend hvor Per for første gang skubbede mine grænser!!

